

Vader in de hemel,

de mens is geroepen tot liefde;
uit liefde geboren, geeft hij liefde, tot
hij opgaat in Uw eeuwige liefde.

De levensweg van de een is kort; die
van de ander is lang en onderling
vertonen zij een grote verscheidenheid.
Maar aan het einde van die weg staat U.
Want geen oog heeft gezien, geen oor
heeft gehoord en in geen mensenhart is
opgekomen, al wat U heeft bereid voor
die U liefhebben.

Wij bidden U voor hen, van wie wij
afscheid moesten nemen.
U heeft hun aan het einde van het leven
gevraagd:

„Heb je Mij lief?“

Misschien hebben zij, allesoverziende
bedroefd geantwoord:

„Heer, U weet alles. U weet, dat ik U
bemin.“

Mogen hun zonden vergeven zijn, omdat
zij veel liefde hebben betoond.
Laat hen nu rusten in eeuwige vreugde.

Wie
zal ons
scheiden
van
de liefde van
Christus

Rom. 8-35

PAROCHIE VAN DE HEILIGE LANDRICUS
ECHT

1972 - ALLERZIELEN - 1973



*Mogen voor altijd in Gods
liefde geborgen zijn:*

Jozef Barrois
Louis Cloquet
Leny Cuypers-Bongers
Jean Roijackers
Hubert Hoeijmakers
Kindje Wessels
Willem Bongers
Leo van de Winkel
Johannes Maessen
Hendrik van Neer
Elisabeth van de Laar-Smeets
M. Anna Reynen-Smeets
Piet Knapen
Petronella van de Riet
Jacobus Mols
Anna Sevriens
Maria Smeets-Vrancken
M. Catharina Severins-Thoolen
Andries Smedts
Petrus Briels
Henricus Maessen

Henri Heemels
Willem Munnich
Mathias Leurs
Henricus Cloudt
Maria Ruyters-Clooten
M. Cornelia van Wegberg
Antoon Ruyters
Jacobus Janssen
Petrus Stams

Broeders, wij willen niet dat gij in onwetendheid verkeert over degenen die ontslapen zijn, opdat gij niet bedreefd zijt zoals de anderen die geen hoop hebben.

Als wij immers geloven, dat Jezus is gestorven en weer verrezen, zo ook zal God degenen, die in Jezus ontslapen zijn, met Hem doen wederkomen.